

Berättelse om 2007 års Veteranmöte i Falköping.

Deltagare

Gudrun Modigh och Bengt OP Andersson, Elisabeth och Jörgen Gustafsson, MayBritt och Karl-Anders Karlsson, Birgith och Björn Kortzon, Inga och Bengt Silvervik, Inga-Maj och Bertil Svensson, Ingegärd och Ulf Wikström samt särskilt inbjudna Susanne och Martin Harr.

Fredag 1 juni.

Veteranerna med respektive träffades i Falköping första helgen i juni månad på Hotell Falköping, som ligger centralt i staden, under värdskap av Gudrun och Bengt OP. Samling kl. 16.00 med förplägnad och information om helgens begivenheter. Efter fiket började veteranerna sitt viktiga möte och damerna med en utflykt till osterian på Falköpings Ost. De var effektiva och kunde även besöka en klädbutik innan stängningsdags. Vårt möte blev inte klart i tid före kvällens uppvärmning inför middagen så fortsättning på mötet blir lördag efter utflykten. Under uppvärmningen sjöngs vår egen ”hymn”. Middagen på Hotellet var verkligen god. Efter middag samlades vi som brukligt i möteslokalen för fortsatt trevlig samvaro. Vi har så mycket att prata om när det är ett år sedan sist. Kvällen blev inte alltför sen enär vi behövde ladda inför morgondagen ungefär som Svenska Fotbollslandslaget som skulle möta Danmark på lördagen.

Lördag 2 juni.

Efter en natt i sköna sängar och god frukost samlas vi i solen inför dagens bussutflykt. Bussutflykten var förlagd till den historiskt laddade Falbygden med otroligt många sevärdheter. Vid resans början passerade vi stadens idrottsområde som tillgodoser all sorts idrott både sommar- som vintersporter. På söndagen mötte damlaget, som spelar i allsvenskan, hemma Umeå med mycket publik men sämre resultat. Med viss sorg för Bengt passerade vi före detta vägstationen som nu blivit ett LIDL-varuhus. Området runt Falköping hör till de bästa åkerjordarna i Sverige och är den kotätaste kommunen i landet. Vi passerade Ålleberg som är segel- och drakflygets Mecka. Vid bergets fot finns en källa med undergörande vatten. Dricker man vattnet ur Hokällan blir man friskare och betydligt yngre. Några i gruppen har druckit detta vatten och övriga i gruppen kunde intyga att de fortfarande håller sig unga. Falbygden är en högplatåslätt och från bergen har man milsvida utsikt. Resan går fram på en av Sveriges äldsta och vackraste vägar som löper längs kanten av Åslesänkan. Dalgången var den naturliga uppmarschvägen för danska krigshärlar under 1100 – 1400 talen. I Åsle mosse hittas fortfarande krigsmaterial i stor mängd vid grävningar. I Åsle tå finns Sveriges bäst bevarade backstugebebyggelse. Bengt berättade att det finns väldigt gott om ”Gånggrifter” i Falbygden, ca 5000 till antalet, och beror nog på antalet fast bosatta i området. Nästa uppehåll var Gudhems klosterruin, museum och klosterträdgård. Från Falköping förbi Gudhem och till Varnhems kloster går en pilgrimsled. Gudhems kloster spelar en central roll i romanerna om Arn. I våras gjordes vissa filminspelningar i området. På bilparkeringen utanför klosterruinen och kyrkan fanns bokade och uppmärkta platser för personalen. Om den följde rangordningen på platsen låter vi vara osagt men var följande: Kantor, Präst, Kyrkvärd och Kyrkvaktmästare. Hornborgasjön och tranor hör ihop men vid vårt besök var det kanadagäss som promenerade omkring. Tranorna hade förflyttat sig längre norrut. I danstider besöker drygt 150 000 intresserade området och tittar på som mest 13 200 tranor. Området är en av Europas viktigaste våtmarker där man kan bekanta sig med 285 olika fågelarter. Sjön är 30 kvadratkilometer och har ett största djup på 2 meter.

Resan fortsatte upp på Mösseberg och utställningen "Bondens år". Utställningen var väldigt intressant och mycket kunde veteranerna känna igen från ungdomens tider. En smakrik och väl tilltagen lunch intogs i Cesarstugan.

Nästa besök var på Falbygdens Strutsfarm i Gökhem. Ägaren berättade intressanta saker om strutsen. Kycklingen börjar äta på 6:e dagen och växer sedan 1 cm om dagen. Efter 6 månader är den 180 cm hög, kan bli 3 m hög, och efter ett år väger den ca 120 kg. Snabb tillväxt! Snabb är den också för den är den snabbaste fågeln på marken och kan springa i 80 km/tim oavbrutet i 30 minuter. Den ser en tändsticka på 1,5 km avstånd och kan bli upp till 80 år gammal. Den lägger världens största ägg på ca 1,5 kg. Det är en myt att den stoppar huvudet i sanden av rädsla eller inte vill se problemen. Den är inte rädd för något, vid försvar sparkar den lika hårt som en häst. Den stoppar huvudet i sanden för att leta efter stenar som behövs för matsmältningen. Utseendet har inte förändrats på 2 miljoner år.

Veteranerna däremot har förändrats utseendemässigt på kortare tid.

Besöket var intressant och resan fortsatte därefter mot Falköping och Mösseberg. Staden ligger mellan Mösseberg och Ålleberg. Det var klart och fint väder så utsikten från toppen av berget var storartad. Vid nerresan åkte vi in till Mössebergs Kurortshotell där sker vård i livets slutskede. Det var en stor och fin park som omgärdade hotellet.

Vid den fortsatta resan mot vårt hotell passerade vi Friggeråkers verkstäder som tillverkar världens bästa saltspridare enligt veteranerna. Vi passerar också ett torg med torgfontänen Venus eller allmänt kallad "Malta Johanna" med tanke på ölbryggeriet i staden.

Efter detta såg vi fram mot en kall öl vid ankomsten till hotellet, kl 15.00.

Alla var verkligen helnöjda med den välplanerade, trevliga och givande utflykten i Falbygden. Profesionell guidning!

Åter på hotellet och efter en kort paus återupptogs det ajournerade mötet.

Efter mötet fick vi tillräcklig tid för ombyte inför kvällens begivenheter som började kl 18.00.

Middagen i hotellets fina matsal var superb och inte minst vinet därtill.

I sedvanlig ordning fortsatte kvällen i gemytlig samvaro i konferenslokalen fram till småtimmarna. Vi sjöng även denna kväll vår egen "hymn" som Bengt Silvervik skrivit. Bengt framförde också veteranerna med fruars tack till värdparet för en utomordentligt trevlig och välplanerad och genomförd veteranträff i Falköping.

Söndag 3 juni.

Vi hade sovmorgon och valfri frukosttid enligt programmet men som vanligt var vi hungriga och träffades i matsalen för en god frukost vid 9-tiden efter en natt i sköna sängar.

Vi tog farväl av varandra och tackade värdparet för en trevlig och välplanerad veteranträff och vi ser alla fram mot nästa års träff i Umeå.

Vi är övertygade att Susanne och Martin hade väldigt trevligt i vårt sällskap och att de ser fram emot en tid som veteraner. Det tror vi att vår gäst vid 2006 års veteranmöte Stefan Wadbro också gör.

Veteranernas råd till, nuvarande FSV- styrelse, ta med era äkta hälften på styrelsemötena. Det är inte dyrt och mycket, mycket trevligare!

Berättare

Karl-Anders