

## **Berättelse om Veteranträffen 2011 i Ronneby.**

### **Deltagare.**

Bengt Andersson/Gudrun Modig, Jörgen/Elisabeth Gustafsson, Karl-Anders/Britta Karlsson, Björn/Birgit Kortzon, Verner/Eva Reismüller, Bertil/Inga-Maj Svensson, Stefan Wadbro, Ulf/Ingegerd Wikström, värdparet Bengt/Inga Silvervik.

### **Tisdag 7 juni.**

Dagen bjuder på varmt sommarväder när vi samlas på hotell Ronneby Brunn kl: 15.00. Vi har tjusats av landskapet ju närmare Ronneby vi kommer och blir än mer förtjusta när vi får se hotellet och dess anläggningar med Brunnsparken runt omkring.

Det är lika roligt varje gång vi återses på dessa träffar. Alla har längtat till detta.

Värdparet Bengt/Inga Silvervik hälsar oss välkomna i samlingslokalen och informerar om dagarnas program. Därefter börjar herrarnas protokollförda möte medan damerna kollar in hotell och omgivning. Mötet ajourneras och vi samlas med damer i vår lokal för samtal och förfriskningar. Vi avnjuter en god och rikligt tilltagen middag och återsamlas sedan i vår lokal för mera samtal, mycket allsång och mer förfriskning. Stefan med sin gitarr och Ulf med sina munspel samt Bertils sångtexter gör kvällen till en riktig höjare.

### **Onsdag 8 juni.**

Det blir en tidig frukost för redan kl: 9.00 startar vi en guidad busstur i och runt Ronneby stad i en väl lämpad liten buss. Vår guide heter Gunnel Magnusson och visar sig vara mycket kunnig och trevlig.

Ronneby är en liten stad. Livsnerven i stan är Ronnebyån. Staden ligger flera km upp längs ån från hamnen räknat. Detta för att ge bättre skydd mot fiender i gången tid. Under tidigt 1700-tal var Ronneby en liten bondby men blev ganska snart en stad. År 1864 brinner staden, endast ett kvarter klarar sig.

Bussen gör en tur i ett område med fantastiska hus bakom höga häckar. Förr var de bostäder till Brunnens gäster och flera var pensionat. Arkitekturen är vacker och husen har otroliga verandor. Idag är husen omgjorda till moderna lägenheter och ägs och förvaltas av ett fastighetsbolag med upprättade vårdplaner. Området kallas Blekan.

Vi styr mot kyrkan som ligger högt belägen i centrum och till kvarteren runt omkring kyrkan.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talets slut. Kvarteren runt kyrkan från tidigt 1700-tal.

Kyrkan är Lunds stifts vackraste och en kopia av Dalbys kyrka. De mest framträdande sevärdheterna är den 900 år gamla portalen, stjärnvalven i taket, överdådiga kalkmålningssdekorer, stor samling renässanskonst med bl.a familjeepitafier (familjemålningar).

En gammal gedigen trädörr med brännskador och huggmärken vittnar om det hemska Ronneby blodbad. Det skedde 4 september 1564. 2000 personer mördades, även inne i kyrkan, därav många kvinnor och barn. Mycket lite står skrivit om detta i svensk historieskrivning.

Området runt kyrkan kallas Bergslagen. Husen härstammar från mitten av 1700-talet och gatumönstret från 1400-talet. Husen är byggda av välbilade stockar, nu inklädda med liggande panel. Husen bebos permanent året runt och har invändigt moderniserats. Området var nära att rivas på 60-talet men räddades av en entusiastisk kvinna som utmanade politikerna.

Resan går vidare mot Kallinge, 4 km utanför stan. Var ett brukssamhälle under Kockumstiden. Nu är Kockums industri nedlagd liksom huvudkontoret. Flygflottiljen F 17 lever kvar och ger många arbetstillfällen. Här flyger JAS-plan.

I N delen av Ronneby besöker vi Silverforsen. I en liten stuga bodde Rebecka Svenson, en företagsam dam. Hon var nära bekant med poeten Dan Andersson som ofta besökte henne och hade detta hus som sin favoritlogi när han besökte Blekinge. Rebecka och Dan utväxlade många brev men hade ingen kärleksrelation. Idag är stugan en kaffestuga och museum.

Granne med Rebeckas stuga har vår värd Bengt växt upp och hans farmor bodde i en stuga intill. Namnet Silvervik har inspirerats av ortsnamnet Silverforsen.

Bussen gör nu en liten tur ut till kusten och Karön.

Här ute besöker vi ett sommarhusområde med dels Kockumsarbetarnas små stugor, dels storslagna "grosshandlarvillor" i jätteformat. Karön har gammal bebyggelse från slutet av 1800-talet med en omväxlande arkitektur. Kommunen äger husen som hyrs ut.

I närheten av hamnen ligger golvkoncernen Tarkett med fabrik och huvudkontor. Bengt S berättar att han började sin arbetskarriär med att vara tidskrivare vid byggandet av fabriken.

Tillbaka mot hotellet passerar vi en berömd 18-håls golfbana.

Nu smakar det gott med en lunch.

Vi återsamlas för en guidad vandring i Brunnsparken. Vår guide Gunnel kan även allt om parken. Området ägs av kommunen, är 40 ha stort och ett skyddat kulturresevat. Verksamheten startade 1708 med att dricka brunn och växte sedan ut i olika omgångar. Som mest fanns 45 byggnader, idag reducerat till 19. Det jättelika gamla societetshuset (hotellet) brann 1959 ner till grunden. Nya hotellet byggs upp snabbt och invigs redan 1961. Flera tillbyggnader har gjorts fram till dagens storlek. Senast invigdes en omfattande vattenanläggning med äventyrsbad.

År 2005 blev Brunnsparken utsedd till Sveriges vackraste park.

Brunnsgästerna delades in i 4 klasser med boende och bad därefter. Kungen gjorde upp reglerna för Brunnen. Man skulle dricka 2-6 liter vatten om dagen. Det fanns även regler för maten, bad och gymnastik.

Husen i parken byggdes under åren 1846 – 1904. Renovering av parkytorna genomfördes 1985 – 87. Då planteras 43 olika trädslag varav 3 olikfärgade kastanjer, röd, vit och gul. De fantastiska rododendronen började planteras redan 1913.

Brunnsparakens källa ger Europas starkaste järnhaltiga vatten. En kur på kurorten förr delades upp i 4 delar;

- järnhaltigt vatten
- rikligt med mat
- vila
- läkarbesök

Vi provsmakar naturligtvis detta fantastiska vatten. Smaken var inte god men förmodligen nyttig.

Vi tittar närmare på Badhus 1 som var för de finaste gästerna, klass 1. Här fanns möjlighet till alla slags bad, inte minst stålbad. 1896 kostade det 50 öre att bada här med all tänkbar service. Kan jämföras med att byggnadsarbetarna som byggde badhuset hade 14 öre i timmen.

Kallbadhuset är 1900-talets senaste byggnad. Här erbjöds man;

- lerbad
- bastu
- kallbad
- elektriska ljusbad (47 lampor i en låda likt en resväska som stängs med huvudet över).

Urban Hjerne hette mannen som införde brunnsdrickandet i Sverige och Ronneby.

Den härliga parkvandringen avslutas med fika på Brunnsparakens café.

Vi ger vår guide en stor applåd för hennes kunskaper och trevliga sätt att guida oss.

Vi återsamlas på hotellet, där herrarna fortsätter det ajournerade mötet från igår. Damerna umgås och börjar göra sig vackra inför kvällens avslutande middag.

Återsamling för förfriskning i vår lokal före middagen. Hela tiden har vi serverats god mat i riklig mängd. Kvällen fortsätter i vår lokal med samtal, sång och musik. Vi har det mycket trevligt ihop. Kvällen blir sen.

### **Torsdag 10 juni.**

Idag får vi möjlighet till sovmorgon. Förmiddagen går åt till att checka ut rummen och samtala med varandra om det som inte sagts förut. Vi äter en lunch innan vi tar farväl av varandra och vänder hemåt, rika på minnen och tacksamma för ett väl genomförd träff.

**Vid anteckningsblocket: Bengt Andersson**