

## **FSV-Veteranernas 24:e möte i Umeå den 1-3 juli 2016.**

Deltagare: Bengt Andersson och Gudrun Modig, Björn och Birgit Kortzon, Bertil och Inga-Maj Svensson, Ulf Lidesjö, Ulf och Ingegerd Wikström och Håkan och Sara Wiss.

### **Sammankomst med trivsel- och studieresa.**

Det var 11 förväntansfulla FSV-Veteraner med resp. som samlades i ett konferensrum på Hotell Uman i Umeå kl: 14.00 för att genomföra den 24:e Veteranträffen i ordningen. Värdepåret Ulf och Ingegerd Wikström hälsade oss välkomna och berättade vad som väntade oss under träffen. Ett särskilt välkomnande till Styrelsens representant, Håkan Wiss med fru Sara.

Värdepåret påbjöd en tyst minut för vår kollega och Veteran Karl-Anders Karlsson som avled i december förra året. De deltog i begravningen och representerade FSV-Veteranerna samt ordnade blommor.

Vi bjöds på god smörgås med kaffe och hade mycket att prata om sedan förra gången vi träffades.

Dagens program började med att herrarna startar sitt sedvanliga protokollförda möte och damerna kunde bekanta sig med centrala stan under eftermiddagen. De återvänder från att ha beskådat en konstnärligt utsmyckad gångpassage mot Centralstationen, där Sara Lidman fått en utmärkande roll. Givetvis såg vi också spår av vissa inköp från stadens shoppingcentra.

Kvällen ägnades åt trevlig samvaro med allsång, durspelslåtar av Ulf W och mycket prat i vår lokal samt gemensam middag i hotellets uteträdgård. Klockan går fort när man har trevligt.

Lördagen startar med tidig frukost och samling kl 9.30 inför dagens trivsel- och studieresa. Herrarna åker i inhyrd minibuss med Ulf W som chaufför och damerna nyttjar värdepårets bil med Ingegerd vid ratten.

Ulf Guidar oss genom hela Umeå stad. Vi ser Designskolan, Trafikverket, Universitetssjukhuset och hela Universitetsområdet som utbildar drygt 30,000 studenter. Färden går vidare förbi Lantbruksuniversitetet och via nya E4-genomfarten kör vi förbi stans Värmeverk, passerar över Kålbäckbron, förbi Flygplatsen och flera stora industriområden. I södra utkanten av stan ser vi nya IKEA-området, passerar Ulfs stadsdel Teg och kör förbi Ishallen, där Björklöven lira hockey. En bit utanför stan passerar vi skidåkaren Per Elofssons Råbäck. På vår vidare färd studerar vi naturligtvis vägstandarden som gamla vägmästare alltid gör. Den visar både bra och dåliga vägar men en fint underhållen grusväg muntrar upp oss.

Resans första sevärdhet blir Tallbergsbroarna. Det är 3 järnvägsbroar som går över Öreälven vid Slätforsen, omkring 4 km från Nyåker i Nordmalings kommun. De är en del av Stambanan genom övre Norrland. Första bron, den äldsta, byggdes 1891 av typen stålfackverk med hängande parabelfackverk. 1938 byggdes den om till landsvägsbro och fungerar än idag med full bärighet. Snacka om kvalitet! Andra bron byggdes med högre krav på bärighet, därför byggdes den av betong. Den påbörjades 1916 och stod klar 1919. Den består av fyra valv och ett bågspann. Bron förklarades som byggnadsminne 1997. Mellan åren 1993 och 1994 byggdes den tredje bron i betong och stål. Längden är 338 m och där går tågtrafiken idag. De tre broarna visar hur brobyggandet har förändrats under mer än ett sekel. Färden går vidare. Vi kör över första stålfackverksbron och facineras av utsikten för de som vågar titta ut.

Nyåkers pepparkakor har alla hört talas om. Nu får vi en skymt av den anrika fabriken och anar doften av nybakade kakor. Nu möter vi dagens utlovade regn när vi svänger in på parkeringen till Lögdeå Modehus. Man kan inte ta miste på damernas intresse för detta besök på Norrlands största modehus med enbart märkesvaror. Damerna hade säkert önskat en heldag här men tiden rusar och vi ska passa en tid för att guidas på Olofsfors Bruk.

Att anlända till Olofsfors Bruk är som att träda in i en annan tidsepok. Ända sedan 1762 har det mer än 250-åriga järnbruket stått i fokus för järntillverkningen och gör så än idag. Vi möts av en trevlig guide som berättar om brukets historia och tillkomst. Därefter guidas vi runt i olika byggnader och informeras om hur tillverkningen gick till och hur bruksfolket levde och arbetade. Vi ser Masugnen och Hyttan, Stångjärnsmedjan och Kättingsmedjan samt får lära oss Manufaktursmede av en hantverkssmed. Regnet var stundtals väldigt ihållande och avstånden inom bruksområdet något långa. Efter detta smakade lunchen på Herrgården utsökt gott. Vi serverades varmrökt lax med potatissallad och nybakat bröd.

Färden hem mot Umeå går förbi Hörnefors, känt som bröderna Nordahls hemort för oss fotbollsnördar. Farten ökar på E4:an förbi Nordmaling och snart återser vi vårt hotell Uman. Vi summerar en trevlig och intressant resa som gjort stort intryck på oss alla.

Efter välbehövlig vila och ombyte samlas vi inför kvällens gemensamma middag med att ta en drink och pröva sångrösten lite. Vi avnjuter en god måltid i matsalen med självvalda drycker. Åter i vår lokal har vi en trevlig kväll med mycket allsång och gemytlig samvaro. Tack Ulf W för att du trakterar både munspel och denna gång även durspel så bra. Det förhöjer stämningen.

Söndagen är sista dagen på träffen och även hemresedag. Efter frukost kramar vi om varandra väl och hoppas att vi kan träffas igen nästa år igen. Jättestort tack till värdparet Ulf och Ingegerd för trevliga och väl arrangerade dagar i Umeå.