

FSVs VETERANKLUBBENS 25:e MÖTE I NORRKÖPING,
9 -11 JUNI 2017.

Deltagare:

Bengt Andersson o Gudrun Modig
Jörgen Gustafsson o Gun Tholmark
Björn o Birgit o Kortzon
Bertil o Inga-Maj Svensson
Ulf o Ingegerd Wikström
Ulf Lidesjö
PO Bengtsson

Fredag 9 juni

Vi började med samling för gemensam välkomstfika på hotellet och genomgång av program för mötet. Det var ett kärt återseende för alla medlemmarna med många frågor och minnen från tidigare möten.

Kl 16 kom Anders Henningsson, entreprenör i Norrköping, och berättade 50 år i väg- och byggbranschen samt om "Vad händer i Norrköping nu och framåt". Ett intressant och spännande föredrag som ledde till många frågor från deltagarna.

Därefter informerade Jonas Sjöholm om vad som händer inom FSV, Föreningen Sveriges Vägingenjörer. Det blev en mycket dystur bild som målades upp. En förening som i stort sett somnat in och inte har någon aktiv verksamhet bland dess medlemmar.

Inför kommande föreningsstämma kommer troligen den fortsatta verksamheten att ifrågasättas. Veteranklubben genom Jörgen Gustafsson är inbjuden till stämman

Fortsättning Fredag 9 juni

Kl 18 blev det samling inför kvällen med damer och gemensam drink. Veteransången som Jörgen ordnat en ny inspelning på CD till stämades upp av all tillsammans. Flera medlemmar beställde CD-skivan för att kunna lyssna på vid tillfälle. Därefter kunde vi avnjuta en härlig buffé tillsammans på Ander Henningson konferensrum i intilliggande fastighet.

Lördag 10 juni

Efter en god hotellfrukost samlades vi för en guidad busstur i Norrköping och på Vikbolandet. Vår duktiga guide, Åsa Birgersson berättade och visade centrala Norrköping och det bevarade Industrilandskapet med alla vackra byggnader och det forsande vattnet från Motala Ström.

Därefter gick resan ut till Vikbolandet och Jörgen berättade om olika vägprojekt som genomförts. Tidigare grusvägar som förstärkts och fått beläggning. I HäradsHAMMAR besökte vi Zarah Leanders Museum. Brigitte, Zarahs närmsta väninna, berättade en facinerande historia om Zarahs liv och karriär, och om hennes liv på Lönö gods.

Därefter besökte vi Anders Henningsons gård, Rotenberg. En vacker karolinergård och en av de få som inte brändes ner av ryssarna på 1700-talet. Vi fick en fin visning av husets fina interiör.

Vid återkomsten till Norrköping blev det stadgeenliga mötesförhandlingar för Veteranklubben.

Kl 18 hade vi samling för sång och förfriskningar och för att minnas alla roliga stunder tillsammans. Veteransången spelades och sjöngs med stor inlevelse.

Vi gick därefter en liten promenad till Restaurang VILA där vi serverades en mycket god middag och personalen tog några fina bilder på vårt sällskap. Kvällen avslutades i vårt mötesrum med roliga historier - minnen samt repris på Veteransången.

Söndag 11 juni

Efter en god frukost tog alla avsked av varandra och hoppades på återseende vid nästa möte hos värdparet Kortzon.

/Noterat av Jörgen Gustafsson

Citat Amelia Adamo

***"Det är lika bra att du är jävligt glad i dag.
Du vet inte vad som händer i morgon".***



Samling vid Motala ström, Restaurang VILA



Samling på trappan till Rotenbergs Gård på Vikbolandet